

Een droom die uitkomt: een eigen zaak.

Rob en Maaike Baars komen allebei uit de horeca. Hij was jarenlang chef-kok en zij werkte in de bediening. Ze wilden heel graag iets voor zichzelf beginnen. Met het verkrijgen van een winkelruimte in Houten werd die droom werkelijkheid.

Eenmaal binnen in 'Bij ons in de Keuken' weet je dat je hier niet snel weg bent. De nieuwe kookwinkel in de Vershof op het Rond in Houten is een echte snuffelwinkel. In het midden staat een grote beukenhouten tafel. Daarop bijzondere theedozen, heerlijk ruikende koffiebonen en een etagère met handgerolde truffels, zachte kaneelbroodjes en pepermintbrokken. Natuurlijk mag je proeven. Blikvanger in deze winkel is het grote kookeiland. De lievelingsplek van Rob. Hier adviseert hij zijn klanten en maakt hij dagverse gerechten waarmee hij zijn publiek telkens weer verrast. Aan de andere kant van de winkel staat een ruim assortiment kookartikelen; koksmissen, pannen, servies, glaswerk, bakproducten en originele hebbendingetjes voor in de keuken. Maaike en Rob Baars zijn sinds februari de trotse eigenaren van Bij ons in de Keuken. Rob: 'Toen we hoorden dat dit pand vrij kwam, wisten we direct dat dit onze ideale plek zou zijn. Centraal gelegen en middenin de Vershof met een bakker, slager, vis-, groente- en kaasspecialist. Alle verse ingrediënten onder één dak. Daar wilde we iets mee doen.' Maaike vult aan: 'We bedachten een concept waarin koken, delicatessen, kruidenierswaren en kookartikelen samen zouden smelten. Toen ons plan klaar was, maakten we een afspraak met de Rabobank. Marcel de Jonge, onze accountmanager, was direct enthousiast en gaf ons nog wat huiswerk. We hadden

een voorzichtige begroting gemaakt. Maar hij wilde natuurlijk ook concrete cijfers zien.' Het concept was snel bedacht. Maaike: 'Rob is een echte kookfreak, dus er moest een kookeiland komen. Verder vinden we persoonlijk contact erg belangrijk. We willen dat mensen zich in onze winkel thuis voelen. Vandaar de stamtafel in het midden.' Rob: 'We houden allebei van vers eten, met zorg bereid en met de juiste ingrediënten klaargemaakt. Minstens zo belangrijk is de presentatie en de beleving ervan. Onze winkel voorziet in die combinatie en dat maakt het uniek. Tijdens de verbouwing kregen we veel hulp van familie en vrienden. Zij hielpen onze droom te verwezenlijken.' Nu de winkel open is, kijken Rob en Maaike alweer vooruit. Rob: 'We willen ons traiteur- en cateringconcept verder uitbreiden en inspirerende workshops organiseren. De stamtafel biedt plek aan maximaal twaalf personen. Het lijkt me geweldig om met zo'n groep te koken.' En over vijf jaar? Dan hopen Rob en Maaike dat 'Bij ons in de Keuken' een begrip in Houten en omstreken is. Maaike: 'Dat mensen speciaal naar onze winkel komen om ingrediënten te halen, smaakvolle olie of azijn te tappen of om een cadeautje te kopen. En omdat we niet alleen dromers zijn maar ook doeners en vooral doorzetters, geloof ik er daar echt in!'

TEKSTLEF MET LETTERS: TRISA SCHOTEN / BEELD: HANS DIRSEN / FOTOGRAFIE

